

B. J. Blommers. †

HET jaar 1914 liep niet ten einde, zonder dat Nederland weder een groot schilder verloor. Het werk van Blommers is compleet. Aan zijn talrijke schilderijen, meest alle aan het visschersleven, aan duin en strand, of aan het Noord-

Brabantschboerenleven ontleend, zullen er niet meer worden toegevoegd; maar wat hij gemaakt heeft, zal in onze musea de aandacht blijven vragen, het oog streelende en het hart verkwikkend. Van verschillende zijner werken zijn platen verschenen, die men gaarne ziet in de woning van den man of vrouw van smaak en kunstgevoel.

Bernardus Johannes Blommers werd 30 Januari 1845 te 's-Gravenhage geboren. Oorspronkelijk tot lithograaf opgeleid, besloot hij echter spoedig, de schilderkunst te gaan beoefenen. Hij ging naar de

Haagsche Academie van Beeldende Kunsten en vond in C. Bisschop een uitnemend leermeester. In 1869 stelde hij zijn eerste schilderijen ten toon. Vooral zijn later, breed geschilderd werk kenmerkt zich door een warmte en gloed, die weldadig aandoen.



De kunstschilder B. J. Blommers. †

É n.

DOOR N. H. A. S.

SCHEMERIG is 't, de torenklok slaat juist acht. Madeleine Esser sluit het venster: „'t Wordt luchtig, moeder.”

„Ja, kind, laat de gordijnen maar neêr, dan steek ik 't licht aan.”



B. J. Blommers. — De kleine garnalenvisschers. Stedelijk Museum, Amsterdam.

oogenblik zal je uit mijne gedachten zijn, mijn hart volgt je, en... onophoudelijk zullen mijne gebeden opstijgen tot Gods troon, om je behouden wederkomst; maar bovenal om het behoud van je ziel...”

Droevig schudt hij 't hoofd.

„'t Zal niets baten, Madeleine. Ik heb geen behoefte aan die dingen, die jouw hoogste geluk schijnen uit te maken; 't kan me zelfs niet schelen of er een God is of niet, en — 't zal ondanks je gebeden nooit anders worden ook. Heeft mijn moeder ook niet altijd voor me gebeden? En — ben ik er ooit anders door geworden? 't Geeft immers allemaal niets, 't is een onmogelijkheid, dat ik verander.”

„Bij God zijn alle dingen mogelijk,” zegt Madeleine, kalmvertrouwend.